



ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ
Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ

μετά από όλα όσα έχεις τραβήξει ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;

Η οδυνηρή πραγματικότητα δεν λείπει να καλυτερέψει όσες κυβερνήσεις κι αν αλλάξαμε εδώ και έξι χρόνια. Οι πολιτικάντηδες κάνουν αυτό που έκαναν πάντα: μοιράζουν υποσχέσεις! Λεφτά υπάρχουν ο Παπανδρέου, αύξηση μισθών και συντάξεων ο Σαμαράς στο Ζάππειο, καμιά απόλυση δημοσίου υπαλλήλου, ούτε φόρος ακίνητης περιουσίας ο Βενιζέλος, κατάργηση και σκίσιμο του Μνημονίου ο Τσίπρας. Όχι μόνο λεφτά δεν υπήρχαν, όχι μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις καταποντίστηκαν, όχι μόνο νέοι φόροι προστέθηκαν, αλλά **ακόμη κι ο πιο αντιμνημονιακός πολιτικάντης ξέχασε μονομιάς όσα έλεγε ότι πιστεύει και υπέγραψε φαρδιά-πλατιά το τρίτο –και χειρότερο– Μνημόνιο!**

Έχοντας δοκιμάσει όλα σχεδόν τα κόμματα, πρέπει να το 'χεις καταλάβει: **η Ελλάδα ρημάζει γιατί κανείς δεν σου λέει την αλήθεια.** Σου λένε τα ψέματα που θέλεις ν' ακούς μέχρι να τους ψηφίσεις – μετά σου στέλνουν τον φουσκωμένο λογαριασμό. Κανείς πρωθυπουργός δεν είχε το ηγετικό ανάστημα, τα κότσια, να σε κοιτάξει κατάματα και να σου πει αυτό που είπε ο Πατέρας της Νίκης, ο Τσόρτσιλ, στους συμπολίτες του το 1940: δεν έχω να σας υποσχεθώ τίποτε παρά ιδρώτα, δάκρυα και αίμα.

Θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ κι αυτό απαιτεί ριζικές αλλαγές στη νοοτροπία και στις πράξεις μας. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινό νόμισμα με πολύ πιο ανταγωνιστικές χώρες αν μένουμε μονίμως πίσω. Και είναι αδύνατο να τις προλάβουμε αν δεν αλλάξουμε θεσμούς, κράτος, μυαλά. **Η κρίση μας έμαθε ότι δεν μπορούμε να συντηρούμε την καλοπέρασή μας με δανεικά κι επιδοτήσεις.** Ξέρουμε πια ότι ένα κομματικό, πελατειακό, σατραπικό κράτος δεν μπορεί να παρέχει ποιοτικά δημόσια αγαθά, ούτε να ρυθμίζει αποτελεσματι-

κά μια σύγχρονη οικονομία.

Αν το 2009 έσπασε η φούσκα της πλαστής ευμάρειας, το 2015 διαλύθηκαν και οι τελευταίες ψευδαισθήσεις: αν η Ελλάδα θέλει να αποφύγει την ολέθρια επιστροφή στη δραχμή, πρέπει να συνεργαστεί με τους δανειστές, **να κάνει όλες τις σωστές αλλαγές που αναβάλλει εδώ και 40 χρόνια**, να αποκτήσει αξιοπιστία και σοβαρότητα, ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί την αναδιάρθρωση του χρέους της. Εννοείται ότι δεν είναι αξιοπρεπές να μας λένε οι ξένοι πώς να κυβερνούμε τη χώρα μας, αλλά **και μπατίρης και αξιοπρεπής δεν γίνεται.** Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε τη δυνατότητα να ορίζουμε εμείς τις προτεραιότητές μας. **Τα Μνημόνια είναι το βαρύ τίμημα της μακροχρόνιας συλλογικής μας αφροσύνης.**

Λίγο πριν τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, οι έμποροι ελπίδων διαλαλούν άλλη μια φορά τη σάπια πραγματεία τους. Ηττημένος και αμήχανος ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που υπέγραψε το οδυνηρό Τρίτο Μνημόνιο αφού πρώτα στέγνωσε τη χώρα, έκλεισε τις τράπεζες και υποχρέωσε τους γέροντες να λιποθυμούν στο λιοπύρι για ένα πενηντάρικο από το ΑΤΜ, τώρα προωθεί το νέο θαυματουργό προϊόν: ένα «παράλληλο» πρόγραμμα που θα ακυρώσει το Μνημόνιο που μόλις ψήφισε! Με ακραία ανευθυνότητα και μικρονοϊκή διαπραγματευτική στρατηγική, το μοιραίο δίδυμο Τσίπρα-Βαρουφάκη επιδείνωσε την ήδη κακή κατάσταση, ξαναβούλιαξε την οικονομία στην ύφεση, αύξησε την ανεργία, εξουθένωσε επιχειρήσεις και πολίτες με τους τραπεζικούς περιορισμούς. Και να 'ταν μόνο αυτά... **Ο υποτίθεται ριζοσπαστικός ΣΥΡΙΖΑ διαιώνισε τις χειρότερες πρακτικές της μεταπολιτευτικής σαπίλας: το κομματικό-πελατειακό κράτος!** Ξαδέρφια, σύζυγοι και σύντροφοι, κομματάνθρω-

ποι, πολιτευτές και κολλητοί, διορίστηκαν στα γρήγορα σε κρίσιμες διοικητικές θέσεις του κράτους. Όσοι καλόπιστα τον Ιανουάριο ήλπιζαν ότι κάτι θα αλλάξει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα πρέπει μάλλον να κατάλαβαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η άλλη όψη της μεταπολιτευτικής φαυλοκρατίας: δημαγωγία, λαϊκισμός, κομματοκρατία, νεποτισμός, συντεχνιασμός και, κυρίως, **απίστευτος ερασιτεχνισμός και διαχειριστική ανικανότητα.**

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα που 40 χρόνια εξέθρεψαν τη διαφθορά, το κομματικό-πελατειακό κράτος, και τον υπερδανεισμό της χώρας, ζητούν την ψήφο σου για να «ξανα σώσουν τη χώρα» (Μεϊμαράκης), να της δώσουν νέα «ελπίδα» (Γεννηματά). Τα κόμματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία θέλουν την ψήφο σου για να τη σώσουν από τη χρεοκοπία! **Αν ψηφίσεις ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ είναι σαν να βάζεις έναν διαπιστωμένο πυρομανή επικεφαλής της Πυροσβεστικής!** Για τα κόμματα αυτά, η δημαγωγία είναι δεύτερη φύση: ακόμη και τώρα, ενώ ψήφισαν φορολόγηση των αγροτών, υπόσχονται τη μείωσή της! Όσο και να μεταμφιεσθούν σε σύγχρονα κόμματα, το μόνο που μπορούν να προσφέρουν τα κόμματα του Βουλγαράκη και του Τσοχατζόπουλου είναι τα ίδια φθαρμένα υλικά του κομματικού μαγειρείου – τον Μεϊμαράκη και τη Γεννηματά!

Αγαπητέ συμπολίτη,

Κατέρχομαι πάλι στις εκλογές με το Ποτάμι και ζητώ την ψήφο σου. **Δεν το κάνω γιατί θέλω να ακολουθήσω πολιτική σταδιοδρομία, αλλά για να ακουστεί η φωνή όλων εκείνων που με πάθος ζητούν μια διαφορετική Ελλάδα** – μια ευρωπαϊκή, σύγχρονη, ανταγωνιστική, αξιοκρατική, καινοτόμα, ηθική, ευπρεπή Ελλάδα, μια χώρα όπου οι νέοι να θέλουν να ζουν και να δημιουργούν αντί να ξενητεύονται.

Τα κόμματα των Μνημονίων είναι οι πολιτικές εκφάνσεις της χρεοκοπημένης Ελλάδας, που ξέχασε να βγάξει το ψωμί της τίμια κι έμαθε να ζει με δανεικά, που ταυτίστηκε με τα ρουσφέτια, την οικογενειοκρατία, τον κρατισμό, τις πελατειακές σχέσεις και την κομματοκρατία. Είναι εικόνες μιας Ελλάδας χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας και χωρίς ελπίδα σωτη-

ρίας. **Αυτή την Ελλάδα την απεχθάνομαι και είμαι βέβαιος ότι, επειδή σε ενδιαφέρει η αξιοπρέπειά σου, την απεχθάνεσαι κι εσύ.** Η Ελλάδα δεν θ' αλλάξει αν δεν την πονέσουμε όλοι, αν δεν αγαπήσουμε την ευθύνη, που έλεγε ο Καζαντζάκης. Ο ρόλος του πολιτικού είναι να ηγείται, να δείχνει το δρόμο.

Το Ποτάμι δεν είναι μέρος του σάπιου συστήματος που έφερε και επιδείνωσε τη χρεοκοπία και τη θεσμική παρακμή. Απαρτίζεται από ανθρώπους καταξιωμένους, που πιστεύουν ότι η πατρίδα μας μπορεί να γίνει μια ανοικτή κοινωνία, χωρίς πελατειακό κράτος, χωρίς ανισότητες, με ισχυρό κράτος Δικαίου και εξωστρεφή οικονομία.

Στο Ποτάμι ξέρουμε ότι οι αλλαγές που απαιτούνται δεν είναι εύκολες. Χρειάζεται μεθοδική προετοιμασία, συναίνεση και σύνεση, αλλά και τόλμη για συγκρούσεις με επιμέρους κατεστημένα συμφέροντα. Κυρίως, όμως, χρειάζεται ένα νέο είδος πολίτη, το οποίο θα προκύψει όταν άφθαρτοι πολιτικοί εκφράσουν ένα νέο πολιτικό ήθος που θα δονήσει και θα συντονίσει μια κρίσιμη μάζα πολιτών. **Πρέπει επιτέλους να περάσουμε, από τον φαύλο κύκλο της κρίσης, στον ενάρετο κύκλο της προκοπής.**

Αν όλα αυτά σε εκφράζουν, αν παθιάζεσαι να δεις την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ζητώ την υποστήριξή σου. Στις 20 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα δεν καλείται απλώς να εκλέξει διαχειριστές του Τρίτου Μνημονίου· πρέπει να βρεί ξανά τον εαυτό της, να φανταστεί η ίδια το μέλλον της. **Αλλά, για να γίνουν αυτά, δεν αρκεί να εξαγγέλλονται μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται και μεταρρυθμιστές για να τις πραγματοποιήσουν!**

Το Ποτάμι έχει πολλά να συνεισφέρει στην εθνική προσπάθεια. Η ταυτότητά μας είναι το φιλελεύθερο σοσιαλδημοκρατικό στίγμα, οι άφθαρτοι και συνετοί άνθρωποι, ο καινοτόμος πραγματισμός, οι κατασταλαγμένες θέσεις, και η προτίμηση σε μια εξωστρεφή πατρίδα που θα πιστεύει στον εαυτό της και τις δυνάμεις της.

Δεν λέμε τίποτα καινούριο, αλλά ενσαρκώνουμε το νέο. **Αν συντονίζεσαι μαζί μας, ο καλύτερος τρόπος να το εκφράσεις είναι η ψήφος σου!**

**ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ**

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ
Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ



BLOG: htsoukas.blogspot.gr • WEB: htsoukas.com